

iKEV/POSTASI

MAYIS 2015 - SAYI 56 İSTANBUL KARAMANLILAR EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFININ GAZETESİDİR. İKİ AYDA BİR YAYINLANIR. ÜCRETSİZDİR.
Bakırköy Osmaniye Mah. Fabrikalar Cad. No:44 İstanbul | Tel: (0212) 542 68 33 | Fax: (0212) 542 68 60 | web: <http://www.ikev.org.tr> | e-mail: info@ikev.org.tr

hasat mevsimi



iKEV Erkek Öğrenci Yurdu Yeni Dönem Kayıtları Başlamıştır..!

Bir hasat mevsimi daha geldi...



Emine Güven MAIOROV

Bildiğiniz gibi vakfımız her yıl 2 kez öğrenci toplantısı organize eder: birincisi yeni gelen bursiyerlerimizle tanışmak, kaynaşmak, ikincisi ise mezunlarımıza veda ettiğimiz mezuniyet toplantısı. Bu seneki mezuniyet toplantımızı 3 mayısta, vakıf binamızda gerçekleştirdik.

Bu yıl hasat mevsimimizde, 24 tane pırıl pırıl gencimizin meslek sahibi olmalarına şahitlik ettik ve yine çok gururlandık. İçlerinde doktorlarımız, mühendislerimiz, öğretmenlerimiz ve şuan aklıma gelmeyen daha bir çok meslek grubundan gencimiz oldu. Onların bu başarılarına çok küçük de olsa bir katkı sağlayabildikse ne mutlu bizlere.

Bir mezunumuzun, hepimizin gözlerini yaşartan, vakfımız ve Yunus Emre'nin beyitleri ile kurdüğü benzerliği sizlerle paylaşmak istiyorum.

"Gelin tamş olağım": İstanbul'a geldiğimiz zaman, ilk yaptığımız şey İkev'in kapısını çalmak oldu ve onların da ilk yaptıkları şey bizi büyüklerimizle tanıştırmak oldu. Vakfımız sayesinde kendi okulumuzda olan Karamanlı arkadaşlarla tanış olduk.

"İş kolay kılalem": Vakfımızın destekleri sayesinde daha rahat okuyabildik, iş/staj bulabildik. İşimiz kolay kılındı.

"Sevdim sevilelim": Vakfımızı hem çok sevdik, hem de çok sevildiğimizi hissettik.

"Bu dünya kimseye kalmasın".

Bu eşsiz dizelerle bizi bağıstdırdığı için mezunuza çok teşekkür ederiz. Verilen emeklerin harika bir şekilde geri dönmesi, öğrencilerimizin başarılarıyla taçlandırması ve en önemlisi onlar tarafından böyle bir sevgiyle anılmak bizleri ne kadar mutlu etti anlatamam.

Her toplantımızda olduğu gibi, bu toplantımızda da öğrencilerimize yararlı olacağımı düşündüğümüz, onların vizyonlarını açacak çok önemli bir kişiyi davet ettim, Sayın Profesör Doğan Cüceloğlu'nu. Muhtemelen kendisini tanımayan yoktur ama ben yine de kendi style ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Doğan hocamız 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak Silifke'de dünyaya gelmiş ve 10 yaşında annesini kaybetmiş. Ankara Atatürk lisesinde okurken, çok sevdiği edebiyat öğretmeninin tavsiyesi üzerine psikoloji okumaya karar vermiş.

Daha doğrusu hayatında ilk defa birisi ona bir yetişkinmiş gibi gözlerinin içine bakarak konuştuğu ve psikoloji bölümünü tavsiye ettiği için, o da bu bölümün hayalini kurar olmuş. O zamanlar tanıştığı ve ülkemizdeki en önemli psikoloji profesörlerinden birisi, Doğan hocaya, eğer iyi bir bilim adamı olmak istiyorsan, ingilizceyi çok iyi derecede konuşmalısın, okuduklarını anlamalısın demiş. Bunun üzerine hocamız, hergün çalışarak, kendi kendine ingilizceyi öğrenmiş. Okulu bitirdiğinde Amerika'da eğitim bursunu almaya hak kazanmış ve bunu da İngilizce bilmesine bağlıyor. Çünkü o zaman bu bursun teklif edilebileceği insanlar arasında bu dili iyi konuşabilen sadece kendisi varmış.

"İnsana her zaman şans gölmek ama şans geldiğü zaman da, onu değerlendirebilmek için hazır olmak gerekiyor" diyor kendisi.

Bu bursla Amerika'ya gidiyor, doktorasını tamamlıyor ve takip eden 25 yılda orada bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte ilk evliliğini yapıyor ve 3 çocuk sahibi oluyor. Ne kendisini, ne de evliliğin ne demek olduğunu o zamanlar tanımadığını ve kendi hataları yüzünden eşini de çocukların da çok kırdığını cesur bir şekilde itiraf ediyor. Sonrasında ülkemize geri dönüyor. Kitap yazmaya ve "insanı insana" isimli televizyon programa başlıyor.

Değerli hocamız hakkında söylenecek çok şey var tabii, ama lafi çok uzatıp, dikkatinizi dağıtmak da istemem. Hocamızın inanılmaz hayatı hikayesini merak edenler, kişisel web sitesine (<http://www.dogancuceloglu.net>), veya biyografisini yazdığı "İnsanı ararken damdan düşen psikolog" kitabına başvurabilirler.

Toplantımız sırasında, hocamız yaklaşık 2 saatlik, büyük-küçük herkesin yararlandığı, ders çökardığı, etkileyici bir seminer verdi. Anadolu şivesiyle samimi konuşma tarzından müdür, anlattıklarının çok ilgi çekici olmasından müdür bilinmez, semineri herkes pür dikkat dinledi. Tabii ki hocamız birçok yararlı şey söyledi ama benim kulagina küpe edeceğim en önemli çıkışım

"Elinde galiba en iyisini yap ve buzu yerkile yap. Sonra çok takdirin. Her zaman olsanız sonuçlanamazabilir herşey. Ama en azından senin için rühat olur, vicdan azabı gelmeyecektir. Kapıldıklarında bir yaşamın alınsın" oldu.

Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli büyükleri mize, saygıdeğer Doğan hocamıza ve en önemli başarılarıyla bizlerin göğsünü kabartan gençlerimize teşekkür eder, daha nice verimli hasat mevsimleri dilerim.

Emine Güven-Maiorov



Mezuniyet Toplantısından Kareler







GURBETİN PENCERESİNDEN

Karaman Belediyesi tarafından çıkarılacağı tarihleri belli olmayan İMARET dergisi benim de adresime gönderilmektedir. Her satırlarında sevda kokan kültür fişkiran bu eserin yayınlanmasında başta sahibi Belediye Başkanlığımıza, altın harflerle işleyen yazıları ile basımının gerçekleşmesi için bu kaliteli esere emeği geçen herkese bir gurbetçi olarak şükranlarımı sunmak şahsim adına kendime bir görevdir herkese teşekkür ediyorum.

SESİNİ KAYBEDEN ŞEHİR

Bu sayısında da gönlümüzü dağlayan bir yazısıyla Sayın Ahmet Mısırlı'ya ayrıca teşekkür ediyorum, bahsettiği o sesleri tekrar yaşatma ve bir Fatiha gönderilmesine vesile olması nedeniyle sayın Mısırlı gönlünü sağılk Allah kalem tutan ellerine dert vermesin diyorum.

Bu tür yazıları okudukça hep düşünmüştüm, adını "KARAMAN SEVDALILARI" koyan sayın Ali Kantürk'e soru yorum, acaba bu sevdahlara Karaman şükran borcunu nasıl ödeyecek, öldükleri zaman mu bu şükranlarını sunacak, evetse bu kıymetlerin olmasını mı beklemektedirler. Atanmış ve seçilmişler Karaman'ın en ileri gelen yetkilileri işte en yakın zamanda Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan Türkiye'de tek kültür elçimiz rahmetli Bekir Sıtkı Erdoğan için ne yaptılar acaba, kocaman bir HİC.

Aman zamanımı geçirmeyelim yukarıda bahsettiğim zat-1 muhteremlerden daha fazla Karaman'ı Karaman yapan görev yapmış Karaman'ın kendi evlatlarına bugüne kadar görev yapan Belediye ve kurum başkanlarını, hastane, okul yaptırımları dernek Başkanlarının, Karaman'ı taşrada sırtlayan İstanbul Vakfı Başkanı Sayın Suat Sözer'i ve Ankara başkanı Veli Bozku'r'a şükranlarımı sunmak için ölmelerini mi beklemek lazımdır.

Karaman'a hizmet veren bürokratın hizmetinin on katı, yüz katı hizmet vermiş Karaman deyince olmazsa olmaz isimlerinden Allah uzun ömürler

versin sayın Ali Ünlüer hocamıza, Kemal Bayat abimize, Karamanın her zaman sesini duyuran Medeni Yavuzaslan hocaya, Karaman'ın ekonomi abidesi sayın Yılmaz Babaoğlu'na, Rıza Duru, Talat Duru ailesine, Sami Özdağ beyefendisiye yaşarken nasıl şükran duyalım. Bu isimleri nasıl ölümsüzleştirelim sayın Ahmet Mısırlı....

Biz dışarıdayız, siz içerdeiniz, Belediye meclisi diyorlar, encümen toplantısı diyorlar, kent konseyi diyorlar, özel ve tüzel idare diyorlar bilmiyorum daha ne kadar kendilerine ait meclisleri var bu idare lerin KARAMAN'ın bu seslerini nasıl ölümsüzleştirmeyi düşünüyorlar acaba ?

Rahmetli Muammer Baran abimizide öldükten sonra düşündüler, rahmetli sağlığında parkında oturmak kuşkusuz olmazı. Yazarın şu misraları benim düşündüklerimi herhalde aynen ifade etmektedir.

**"Varlığında tuz katmayız aşına,
Ölünce türbe yapılır, mezar taşıma."**

Herkese Mersin'den selam ve saygılar.....

SALİH AYDIN
0537 790 39 68

Vakıftan Haberler...

12 Nisan 2015 Tarihinde Vakfımızın Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurulumuza önceki dönemlerde bakanlık yapmış olan hemşerilerimizden Karaman'ın il olmasında büyük emek ve katkıları olan Sayın İshak Çelebi ve Sayın Ömer Dincer, Emekli Tümgeneral Rıza Küçükoglu, Çağlayan Adliyesinde Hakkim Ali Yiğin, öğretim üyesi hemşerilerimiz, sanayici iş adamı İhsan Duru ve birbirinden kıymetli hemşerilerimiz ve dostlarımıza katıldılar. Bakanlarımız Divan heyetinde görev alarak bizleri onurlandırdılar. Katılan Protokol mensuplarına Kurucu Üye, Vakıf Üyelerine ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Genel Kurul öncesi seçime katılacak adaylar arasında görüşme yapılarak hemşerilerimizin de isteği doğrultusunda seçime tek liste halinde girilmiştir.

Genel Kurul bu çerçevede mutedil bir şekilde sonuçlanmış, önceki Başkan Suat Sözer Onursal Başkanlığına seçilmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Adem Kırnaz, Prof.Dr. Faruk Alkan, Suat Yıldırım, Mehmet Başar, Salli Yeşildaş, Süleyman İlker Bacak, Emel Talaş Sağlam ve eski bursiyer öğrencilerimizden Emine Güven Maiorov ile Muharrem Selek seçilmiştir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaparak; Vakıf Başkanlığına Suat Yıldırım, Başkan Yardımcılığına Adem Kırnaz ve Vakıf Müdürlüğüne Mehmet Aydemir'i seçmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulu; İskan alımı ile ilgili olarak bina eksikliklerin tamamlanması, gerekli olan proje tadilatının yapılması, asansör ruhsatı ve iftaiye raporunun alınması için başlatılan çalışmaları sürdürmektedir. Bu arada vakıf terasında su şı�数ı olduguundan proje tadili aşamasında terasin da çatıya dönüştürülmesi değerlendirilmiş ve çatı projesi üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Çatı yapılması halinde ek bir maliyet çıkacaktır, ancak hazır proje tadilatı aşamasında çözüme ulaşılması da isabetli olacaktır.

Yeni Yönetim Kurulu olarak öncelikle insanımıza, Karamanlıya olan güvenimizi tazelemeyiz. Zira yaklaşık 30 yıldır kesintisiz her yıl ortalama 100 öğrenciye Burs verme ve takdire şayan oturduğumuz binanın inşaatını tamamlama imkânını bize bu insan kaynağı sağlamıştır. Geçmişte dernekte ve vakıfta yönetimde görev alan, almayan bütün hemşerilerimize teşekkür etmeyi bir borç sayıyorum.

Dernek aşamasında ilk başkanımız olan rahmetli İbrahim Hulusi Gündör'e, Vakfımızın arşasının tahtasında büyük emek ve katkı sağlayan İ.B.B. önceki Başkanı Ali Müfit Gürtuna'ya, CHP Parti Meclisi Üyesi Ahmet Ertuğrul'a, AK Parti Karaman Milletvekilleri Mevlüt Akgün ve önceki Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımız Lütfi Elvan'a, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na, Karaman önceki Belediye Başkanı Ali Kantürk'e,

CHP eski Karaman Milletvekili Bakanımız Fikret Ünlü'ye, yaptıkları önemli bağışlar nedeniyle Karamanlılar Konut Yapı Kooperatifü Üyelerine, Vakıf kurucusu Başkan ve inşaat aşamasında yoğun emekleri geçen Suat Sözer'e teşekkür ediyoruz.

Derneğin kuruluş aşamasında Karamanlıları bir araya getiren Yaşar Bacak, Necati Konukseven, Kadir Mangırıcı, Hüseyin Terlemez, Mehmet Kaşıkçı, Ali Rıza Dura, İhsan Dura, Ali Dönmez, İbrahim Barut'a, Vakfa ve hayra hizmete inanan bağışçılarını rahmetli Halil Orman ve çocuklarına, hemşerimiz olmadığı halde vakfımıza büyük bağış yapan Celal Metin'e, rahmetli Ahmet Keleşoğlu ve ailesine, rahmetli Necdet Başar ve ailesine, rahmetli Dr. Fuat Zeyneloğlu ve ailesine, rahmetli Seval Alkan ve ailesine, rahmetli Sadi Göncü ve ailesine, Milli şairimiz gururumuz rahmetli Bekir Sıtkı Erdoğan ve ailesine, rahmetli Fahrettin Razi Özden ve ailesine, rahmetli Aliye Yağlıkayış ve ailesine, ilk bağış sözü veren Yeşildaş ailesine, Karamanlı sanayicilerimizden iş adamı İhsan Duru ve Duru ailesine, Yılmaz Babaoglu ve Bifa ailesine, Hüseyin Dikici ve ailesine teşekkür ederiz.

Vakfımıza inanç öylesine arttı ki geçen gün noterlikten arayarak bir hemşerimizin vasiyetname yoluyla mallarını vakfımıza bağışlayacağını belirttiler.

Hemşerimiz Ramazan Divleli; "Vakıf bankaya faiz ödüyor bundan kurtulmamız lazım, ilk bağış ben yapıyorum" diyerek bizleri duygulandırdı. Biz de Yönetim Kurulu olarak bu fikre sıcak bakıyor ve herkesin bütçesine göre kredi borcunun kapanması amacıyla yönelik, karınca karınca bağış yapma seferberliği başlatıyoruz. Küçük küçük de olsa bağışları borcu sıfırlayabiliriz. Birikimi olan hemşerilerimizden şahsi imzalarımızla kefil olarak borç alabiliriz.

Bu gibi olaylar bizlerin yorgunluğunu hafifletmeye ve gurur vesilesi olmaktadır.

Vakfımızın B Bloğunun 5 katını kız yurduna kiraya verdik. Kira sözleşmesinde Karamanlı 5 kız öğrenci için ücretsiz barınma şartı koyduk. A Blok giriş ve üstünü (2 katını) Özel bir ortaokula kiraya verdik. Burada da 5'er kişilik 4 sınıf olmak üzere 20 ortaokul öğrencisi hemşerimize ücretsiz İngilizce Kursu şartını sözleşmeye ekledik. Şuanda A Blok giriş katı dışında her yeri kiraya verdik. Kira gelirlerimizin bir bölümünü inşallah vakfımızın arasını almak için biriktireceğiz.

Vakfımıza olan güveninizi için teşekkür ediyoruz.

Vakıf Yönetim Kurulu adına
Başkan Suat Yıldırım

RECEP KONUK'TAN VAKFIMIZA ZİYARET



Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili adayı Sayın Recep KONUK, İstanbul'da sürdürdüğü yoğun çalışma temposu içinde IKEV'ı unutmayarak ziyaret etmişlerdir.

Kendilerini vakfımızda Başkanımız Suat Yıldırım, IKEV Yönetim Kurulu Üyesi Salli Yeşildaş ve Onursal Başkan Suat Sözer ağırlamışlardır.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaret boyunca Sayın Recep KONUK, vakfımızın faaliyetleri, karşılaşışı sorular ve bu soruların çözümü noktasında karşılıklı bilgi alış-verişinde bulundu. Kendilerine ikram edilen akşam yemeği sonrası bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Recep KONUK'a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yapılacak genel seçimlerde başarılar diliyoruz.

Yönetim Kurulumuzu Tanıyalım



BASŞAN MEVLÜT YILDIRIM

1961 yılında Karaman'da doğdu. Aslen Akçaşehir kasabasından olup, merhum Mevlüt Yıldırım (Mevlüt Ağa)'nın oğludur. Sırasıyla Güneş İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve Karaman Lisesini bitirmiş olan Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun olmuştur. İstanbul'da serbest avukatlık yapmakta olan Yıldırım, biyolog Esra Yıldırım ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi olup, Onuralp ise İ.T.U. Vakıf Koleji ile 2. sınıfa devam etmektedir.

Derneğimiz ve Vakfımızın kuruluşundan itibaren çeşitli kademelevelsde görev yapan Yıldırım, on yıl süreyle vakfımız Yönetim Kurulunda görev yapmakta birlikte, yaklaşık altı yıl süreyle Konyaaltılar Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi yaparak Karamanımızı temsil etmiştir.



BASŞAN YAHDİMCİSİ ADEM KİRMAZ

1952 İstanbul doğumlu olan Kırmaz, terzi Ali Kırmaz ve Rahime Kırmaz'ın oğludur. Sırasıyla Pertevniyal Lisesi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünü bitirmiştir. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yapmakta olan Kırmaz evli ve iki çocuk babasıdır.



YÖNETİM KURULU ÜYESİ & İKEV POSTASI GENEL YAYIN SORUMLUŞU FIKRI MEHMET BAŞAR

On yedi yıldır Vakıf Yönetim Kurullarımızda kesintisiz görev yapan Fikri Mehmet Başar, sırasıyla Nurettin Teksan İlkokulu, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İ.Ü. İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Halen Ormeks Lojistik Şirketinde Genel Müdürük görevini yürütmektedir. Merhum Mehmet Faik Başar'ın torunu ve Merhum Necdet Başar'ın oğlu olan Başar, evli olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Vakfımızda öğrenci işleri, burs fonu ve İKEV Postasından sorumludur.



YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMINE GÜVEN MAJOROV

2003'ten beri vakfımızda, önce bursiyer öğrenci, sonra üye ve halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunan Emine Güven Majorov, Boğaziçi Ünv. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunudur. Master'ını Koç Ünv. Kimya Biyoloji Mühendisliğinde tamamlayan Güven Majorov, halen doktorasını aynı üniversitede yapmaktadır. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Rusça bilen Güven Majorov evli olup, vakfımızda sosyal ilişkilerden sorumludur.



YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜLEYMAN ETTER BACAK

1976 Beşiktaş doğumlu, Hafice Bacak ve Vakıf Üyesi M. Yaşaç Bacak'ın oğludur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Yaşaç Etiket Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.'de çalışmaktadır. Vakıfta, öğrenci işleri, yurtlar ve İKEV Postasından sorumludur.



TÖNİTİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. FARUK ALKAN

18.05.1947 yılında Karaman'da doğdu. İlkokulu Çumra Merkez İlkokulu'nda, Orta öğrenimini Karaman Ortaokulu ve Karaman Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında İstanbul Fen Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında görevi başlattı. 1984 yılında Doçent, 1997 yılında Profesör olan Faruk Alkan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak sürdürdüğü görevinden 2014 yılında emekli oldu. Haliç Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışma hayatına devam eden Profesör Dr. Faruk Alkan iyi derece İngilizce bilmekte olup, Eczacı Hülya Alkan ile evli ve 2 çocuk babasıdır.



TÖNİTİM KURULU ÜYESİ SALİH YEŞİLDAŞ

1963 yılında Karaman'ın Akçaşehir kasabasında doğdu. Rahmetli Ali Yeşildaş'ın (Yeşilin Ali) oğludur. İlkokulu Akçaşehir İlkokulu'nda okudu. Daha sonra İstanbul'a yerleşen Salih Yeşildaş, burada ayakkabıcılık mesleğinde iş hayatına attı. 1991 yılında Nadire Yeşildaş (Şenem'in Torunu) ile evlidir ve 5 çocuk babasıdır. Ayakkabı sektöründe önemli bir marka olan Yeşildaş Kundura'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Salih Yeşildaş, hala Akçaşehir'in Yardımlaşma Derneği'nde ve IKEV'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



TÖNİTİM KURULU ÜYESİ EMEL SAĞLAMER

1962 yılında Karaman'da doğdu. Merhum muhasebeci Esat Taşın'ın kızıdır. Sırasıyla Cumhuriyet İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve Karaman Lisesi'nden sonra yüksek öğrenimini İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde yapmıştır. Çeşitli işletmelerde Biyolog olarak görev yaptıktan sonra başladığı öğretmenlik mesleğine Burak Bora Anadolu Lisesi'nde devam etmektedir. Biyologlar Derneği ve Tema Vakfı üyeleri vardır.



TÖNİTİM KURULU ÜYESİ MUHARREM SELEK

Muharrem SELEK 1986 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimini 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretimini Karaman Anadolu Lisesi'nde 2004 yılında tamamladı. Lisans öğrenimini 2004-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 2009-2010 yıllarında İstanbul Karamanlılar Eğitim Vakfı'nın yapmış olduğu yurt inşaatında şantiye şefi olarak görev yaptı. 2010 - 2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi deprem mühendisliği alanında tamamladı. Eğitiminin ardından özel sektörde saha mühendisliği - proje kontrol sorumlusu olarak çalıştı. 2014 yılı ikinci yarısı itibarıyle Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde proje rühsat biriminde çalışmaktadır.

Gürsel Göncü Kimdir ?

Karaman'ın köklü ailelerinden Göncüzade'den geliyor. Rahmetli Ziya Göncü'nün torunu, rahmetli Sadi Göncü ve sevgili Altan Göncü'nün oğlu.

Gürsel Göncü 29 yıldır gazetecilik yapıyor. Cumhuriyet'te başlayan meslek hayatımda birçok gazete ve dergide çalıştı. Aktüel, Yeni Yüzyıl, Attas, Vatan, NTV Tarih...

Şu sıralar **WW** dergisinin yayın yönetmenliğini sürdürüyor. 90'lı yılların sonlarından beri Çanakkale muharebeleri üzerine de çalışıyor. Siperin Ardı Vatan ve Çanakkale Muharebe Alanları Gezi Rehberi adlı iki ortak kitabı var.

**Adak ve Kurban
Bağışlarınızı Bekliyoruz.**



1935'ten Günümüze... DURU BULGUR



Duru Bulgur, 1935 yılında Ziya Duru tarafından Karaman'da kurulan Türkiye'nin ilk ve öncü bulgur markasıdır. 1930'lu yıllarda zirai ürünler toplayıp İstanbul'a sevk eden Ziya Duru, İstanbul'dan ve Askeriyeden gelen bulgur talepleri üzerine 1935 yılında Karaman Zügürtler yayasına bulgurhane açar ve ilk bulgur üretimini gerçekleştirir. 1936 yılında soyadı kanunu ile birlikte Duru soy ismini alır ve Duru Bulgur markasını yaratır.

1976 yılında Ziya Duru'nun oğlu İhsan Duru babasıyla ortak olur. 1979 yılında, Ziya Duru'nun vefatından sonra; 1982'de, Ziya Duru'nun oğlu Emin Duru da ortaklığı katılır.

O yıllarda bulgurhane tarzında üretim yapan DURU BULGUR, 1985 yılında yeni bir yapılanmaya gereken tüm makinelerini revize eder ve 1988 yılında da şirketleşerek, 1990 yılında fabrikasyon üretime başlar.

1997 yılında, kapasite artırımının yanı sıra, tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi hizmet sunabilmek adına bakliyat ve pırıltı işlemesi ve paketlemesine başlar.

Bugün, 2 fabrikayla üretim yapan Duru Bulgur, 3. Fabrikasının açılması ile günlük üretim kapasitesi 250 tona ulaşacaktır. 15 çeşit bulguru, 14 çeşit bakliyat ve 6 çeşit pırıltı ürünüyle sofraları süleyen Duru Bulgur, Türkiye'deki yaygın dağıtımın yanı sıra 5 kıtaya; 35 ülkeye kendi markası ile bulgur üretiminin %40'ını ihraç ediyor.

Duru Bulgur'un temel misyonu, tüketicilere en kaliteli, doğal ve lezzetli ürünler sunmanın beraberinde bulguru, dünya halklarına tanıtmaktır. Bu amaçla her yıl birçok uluslararası gıda fuarlarına katılarak hem ülkemizi temsil ediyor, hem de sadece Türklerde özel, değerli ve sağlıklı besinimiz olan Bulguru, tattırarak tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.



1935'ten günümüze...
Taş keşmenin eşsiz lezzeti ve doğallığı
Duru Bulgur'da



DURU
 BULGUR
www.duru-bulgur.com

KENDİMİZİ SEVMESİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ ?

İngiliz IKEV PORTFOLIOU Churum:

Yağadığımız sürece, incinmemek için duvarlar öreriz kalbimizin etrafına kale duvarları gibi sağlam. Kendimize kurduğumuz tuzaktır aslında ördüğümüz bu duvarlar. Hepseleriz duygularımızı, dışarı çıkmamasına izin vermemiz, kedi kurallar koyan kendimize. İfade etmekten kaçındığımız duygular, tutkular bizi çevremizden ve kendimizden uzaklaştırmıştır yaşamın tadına varamayan ve kendi kalbinin sesini duyamayan insanlar haline geliriz.

Bir makine değiliz biz, zihnimiz ve bedenimiz arasında enerjinin belirli kaneller boyunca akışı, duyguları olan, öfkelenen, sev ve sevinç duyan, üzüldükçe eğlayan, suçluluk ve utanç duygularının altında ezilen, intikam duygusuyla kavrulan, güven duygumuzun eksikliğinden doleyi çogu zaman kendimi degersiz hissedenden canlı varlıklarız.

Bir önceki yazımızda söz etmiştim: iyimser doğan çocuklarımız ergenlikten sonra birer kötümser olarak hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü, kötümserlik öğreniliyor, çünkü eplenen degersizlik duygularıyla, öğrenilmiş çaresizlikleriyle beraber başarısızlığı ve mutsuzluğu öğreniyor çocukların; bizler öğretiyoruz bütün bu negatif duyguları çocuklara. Bu kadar negatiflik yüklediğimiz çocuklara kendilerini sevmelerini beklemek ne kadar doğru olur?

"**Neye kendimizi sevmeliyiz? Kendimizi sevmeleri how ne yaren olacak?**" diyenler çok olabilir. Gerçek potansiyelimizin ortaya çıkmasını istiyorsak ve istediğimiz hayatı mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsak; kendimizi sevmekle başlamalıyız yolculuğumuza. Kendimizi sevmenin bencilliğini, yeterince akıllı, yeterince terbiyeli ve uslu, yeterince güzel ve zeki olmadığını defalarca duyarak büyündük bir çocuğumuz. Fiziksel olarak mükemmel olmadığını kabullen yanişra ruhsal ve psikolojik olarak kabulumuz zordur kendimizi. Şimdi size soruyorum sevgili dostlar:

neye kadar kendimizi kim seviyorsa kabul edebilir, inançlı sevgi kapaklı kendimizden! Vakit geçirmeden kalbimizi kendimize açarak işe başlamalıyız.

Tebi ki kendimizi kabul ederek, kendimizi sevmek ve kendimizle dost olmanın kolej olduğunu söylemiyorum. Ben size kendimizi sevmeyi öğrenebileceğinizi inançla söyleyorum. Bu süreci yaşıyarak kendimi sevmeyi öğrenebilen biri olarak diyorum ki; Bu zor bir süreç olabilir sizin için: tüm kalbinizi bütünüyle açmak, içinden çıkışacak olan suçluluk, şüphe, utanç ve kendinden nefret duygularınızı kabul etmek size zor gelebilir. Kendimizi kötü ya da yanlış olarak değerlendirmememiz neden olan modası geçmiş çekirdek inançlarımız bilincimizin eseridir, başka bir şey değildir.

Çocukluktan itibaren toplumda yüzyıllardır sürüp giden onay elma ve kontrol etmeye dayalı ilişkilerin girdabının içinde buluruz kendimizi. Başkalarını kontrol etmeye ve kendimizi başkalarına sevdirmeye çalıştığımız sürece onay-kontrol kalibinin esareti altında yaşamaya mahkum ederiz kendimizi tipki bir zamanlar benim de yepigim gibi. Ben de çok debelendim durdum bu girdabin içinde. Ne çok karmaşa yaşadım iç dünyamda. Bağımlılığımı farkedip, zincirlerimi kırmaya karar verdigim en içimde ruhani bir ırığın, bir bilincin belirdiğini hissettim. Onay-kontrol sistemi çalıştığı sürece hepimizde var olan bu ruhani bilinc içimizde hep gizli kalacaktır. Bu bilincin ortaya çıkmasına izin verdığınızda üzerinden büyük bir yük kalktığını ve hafiflediğini hissedecəksiniz.

Ben sizi başka insanların onayını alma ve onları kontrol etme girdebinden çıkmaya davet ediyorum. Hayatınızı onay bekleyerek ya da itirazdan kaçınarak geçirilmekten vazgeçmek istiyorsanız nasıl kontrol ettiğinizi ve onay beklediğinizi fark edin. Onay-kontrol zırhınızı üzerrinden çıkarın ve yüreğinizdeki gerçek sevgiyi serbest bırakın. Kendimizi sevmenin gerçek sırrı budur sevgili dostlar.

Kendimizi kabul ederek sevmek sürecinde etliamamız gereken önemli bir nokta da kendimizde saygı duymamızdır ve sadece sevdığımız yönlerimizde değil varlığımızın her parçasını kabul etmemiz ile sağlanır.

Kendini sevmenin ne demek olduğunu bilmeyen biri başkalarını nasıl sevebilir?

Kendine saygı duymayan biri çevresindeki nasıl hayatı yaşayabilir?

Kendini kabullenmek güveninizi de artıracaktır. Bu duygularla tanış onları hayatımıza yerleştirmenin birkaç pratik yoluyla söz etmek istiyorum sizlere:

- Kendini kabullenmenin zor olduğunu söylemişim. Bunun gerçekleşmesi için kesin kararlı bir tutum gerektiğiini unutmayın.
- İlk adım olarak kendi yeteneklerini keşfetmek ve yetenek listenizi yapın. Fark edemediğiniz ne kadar çok yeteneğinizin olduğunu görecek ve şaşracaşsınız.
- Neler için onay aldıgınızı ve nasıl kontrol ettiğinizi fark ederek liste yapın. Bunları heybetinden çıkarın.
- Hata yapmanız sizin degersizleşmez. Bunu bütün hayatınıza taşımak yerine hatalarınızdan ders olarak bir deha aynı hatalı yapmamanız size bilgelik yolunda artı değerler katacaktır. Bir kez hata yapmak sizin kötü biri yapmaz.
- Hiç kimse hep iyi ya da kötü olmamıştır. İyi insanlar bazen kötü şeyle, kötü insanlar da iyi şeyle yapabilirler.
- Siz de herkes kadar değerlisiniz. Kendinize acıyrak kurban rolü oynayarak başkalarını suçlamaktansa, sorumluluğu üzerinize almayı bir davranışa alışkanlığına dönüştürün.
- 3D Kuralını hayatınızın felsefesi haline getirin.

OLUMLU DÖŞÜNÜN, OLUMLU DUYGU ÖRETİN, OLUMLU DUYULAR OLUMLU DAİVANI ALIŞKANLIĞINA DÖNÜŞECEKTİR.

- Hiç kimse mükemmel değildir buna kendiniz de dahiliniz.
- İyi yanlarınızı takdir edin.
- İşler yolunda gitmediği zaman, ne hissettiğinizin farkına vararak duygularınızı normel yollarla ifade ederek, gerekirse başkalarından yardım istemeniz yararlı olabilir.
- Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçmenizde yarar var. Kuyaşmak yerine heyranlık duydugunuz birinin başarılı olduğu yöntemleri örmek elip kullanabilirsiniz.
- "meli" ve "mali" kalıpları gibi sizin sınırlayan cümle kalıplarından uzak durun. Örneğin: "Herkesi sevmeliyim.", "Hep başarılı olmalıyım." gibi.
- Başkalarının şımartığınız kadar kendinizi şımartmayı da öğrenin.

Sırasıyla sizinle paylaştıklarım, benim kendimi kabul ve sevme sürecimdeki adımlarım: bilmadan usanmadan hayatma kettiğim deşim ve dönüşüm sürecimde hücrelerime kadar kodladığım ve asla vazgeçmeyeceğim olmazsa olmazlarım.

Eminim ki sizin de, kendimizi kabul ve sevme sürecinizde size has geliştireceğiniz adımlarınız olacak. Sizden benimle ilgilenen herkesle bu adımlarını paylaştığınızın sözünü almak istiyorum. "Evet, memnuniyetle" dediğinizi duyar gibiyim. Yazımı benim de ilk başlarda bilincim sesini kısmakta kullandığım ve 21 gün yaptığım "kendimi kabul ve sevme" üzerine olumlu örneklerimle bitiriyorum. Hoşça ve dostça kalmanız dileğiyle...

Ben değerliyim:

Kendimi seviyorum ve olduğu gibi kabul ediyorum;
Sonsuz bir enerji kaynağına sahibim;
Her geçen gün artan bir potansiyele sahibim;

Not: Olumlamaları 21 süresince eklem uykuya dalarken, sabah uykudan uyandıktan sonra bir duyguya sesli ya da içinden tekrarlayabilirsiniz.

Sevgi KARACA
Yapıcı Tasarımcı Uzmanı
Çın Yılı Okuma Sanatı Uzmanı
Kanıtçı Avalları

"DOZELTEBİLECEĞİN TEK ŞEY KENDİNSİN"

<http://sevgikaraca.org/>
<http://mutlulukdiyeti.net/>
<https://twitter.com/SevgiKaraca>

www.ikev.org.tr

TÜRK DİLİNİN GELİŞMESİNE HİZMET EDEN BAZI TÜRK BÜYÜKLERİ

Kuşkusuz Türk dilinin gelişmesine hizmet eden en büyük siyasi liderlerden biri "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya!" diye ferman yayımlayan Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Her nedense "ferman" Selçukname'ye bakıldığından hep eksik okunur, eksik yazılır. Hemen fermanın devamında "Defterler dahi Türkçe yazıl!" buyruğu vardır. Mehmet Bey'in fermanını yazılı hayatı geçirilmesi hemen ondan sonra bizim topraklarda yaşayan Yunus Emre tarafından uygulanmıştır.

**"Karlı dağların başında
Salkım salkım olan bulut!
Saçın çözüp benim için
Yaşın yaşan ağlar misin?"**

İşte Yunus'un Türkçesi ari, duru, az öz, anlatım gücü çok yüksek ve geniş.

Yunus öncesine bakarsak, Anadolu'da Türkçenin gelişmesinde Moğolların payı da büyük olduğu görülür. Çünkü Moğol saldanlarının öünden kaçıp Anadolu'ya gelen Türk oymakları arasında bilim adamı, yazar ve şairler de vardı.

Selçuklular ve Beylikler dönemindeki edebi akımları, Halk Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı ve Divan Edebiyatı diye gruplandırılabiliriz.

Halk Edebiyatı: Anadolu'da ilk Türk edebiyatı, ozan denilen halk şairlerinin Türkleşen bölgelerde ellerinde sazlarıyla dolaşarak şirler söylemeleri tarzında başladı. Bu şirlerin konusu savaş, aşk, tabiat ve günlük olaylardır. Halk arasında olduğu kadar ordu ve saraylarda da şirler ve hikâyeler söyleyen saz şairleri vardı. Bu şirler anavatandan getirdikleri kopuz veya çögür adlı sazlarıyla şiir söylüyorlardı. XII. ve XIII. yüzyılların halk edebiyatına ait ilk eserleri destanlardır. Battalgazi ve Damış mendname destanları yazıya geçirilmiş ilk örneklerdir.

Selçuklu dönemi Türkiye'sinde bütün ülkede sözlü olarak anılan ve XIV. yüzyılda yazıya geçirilen diğer bir halk edebiyat ürünü Dede Korkut Hikâyeleri'dir. XII. ve XIII. yüzyıllarda dilin geniş halk kitleler arasında dağınık gelişmesinde Bektaşı ve Nasreddin Hoca fıkralarının da aynı bir yeri ve önemi vardır. Nasreddin Hoca, halkın zekâsını ve hayat bakış tarzını, kendisine has güldürü yeteneği ile şahsında toplayan ilk büyük isim olmuştur.

XIV. yüzyılda Türkiye'de Türk dili ile milli bir edebiyat meydana getirildi. Bunda şairlerin şunlu olarak Türkçe söylemeleri ve yazmaları büyük rol oynadı. Bu şairlerin başında Kurşehirli Şeyh Ahmed Güleştah ve Aşık Paşa gelir. Devrinin tanınmış şairlerinden Güleştah aynı zamanda klasik tasavvuf edebiyatı ustaları arasında sayılmaktadır. Güleştah'ın Türk Dili ve Edebiyatı tarihinde en önemli yeri şunlu olarak Türkçe yazmasıdır. Aşık Paşa, Garipname adlı mesnevisinde sade bir Türkçe kullanmıştır. Yine bu yüzyılda Hoca Mes'ud Ayduoğlu Unur Bey adına Kelile ve Dimne'yi Farsça'dan Türkçe'ye tercüme etmiştir.

Kösedağ (1243) yenilgisinden sonra Anadolu'nun Moğol hakimiyyetine girmesi ve iç isyanlar, yurtta huzur sağlayacak devlet otoritesini zayıflatıp halkı yalnızlığı itti ve onların Allah'a götürecek manevi otoritelere sağlaması ihtiyacını artırdı. Bu dönemde gerek tekkeerde gerekse aydınlar arasında büyük tasavvuf şairleri yetiştii. Şehirlerde yaşayan aydınlar süfi şirlerini Farsça söylemek yerine Anadolu'ya yayılan Yesevi, Haydari ve Bektaşî dervişleri de Türkçe söyleyerek dilin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında etken oldular.

Şüphesiz tasavvuf edebiyatının en büyük siması Mevlana Celaleddin Rumi'dir. (1207-1273) Mevlana eserlerinin çoğu Farsça yazdı. Az sayıda Türkçe şiir de vardır.

Başlangıçta da ifade ettigimiz gibi tasavvuf edebiyatının en güçlü temsilcisi bütün XIII. yüzyıl Türkçesinin en büyük şairi Yunus Emre'dir. (1240-1320). O, başlangıçta Orta Anadolu'da yaşayan bir Türkmen dervişi iken zamanla şeyhlik derecesine yükselmiştir. Zamanı aşabilecek, yedi yüz yıl sonra da okunan ve anlaşılan, aynı zamanda bütün insanlığa hitap edebilen bir şair olmuştur.

Şüphesiz Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Türk kültürünü ana hatlarıyla bize tanıtan Karahanlı devrinin iki umutulmaz ismi, Kaşgarlı Mahmud ile Balasagunlu Yusuf Has Hacip'tir. Kaşgarlı Mahmud, XI. asır Orta Asya'sının en hazırlıklı dil bilginiidir. O, Türk halk dili ve edebiyatını ayakta tutmuştur. O, eseri ile Arap kültürme karşı koymuştur. Yusuf Has Hacip ise devrinin klasik ve edebî Türkçesini Edebi nazım şekline koydu. Böylece Türk Edebiyatının Orta Asya kültür akışında ağır basan İran Edebiyatının önüne geçti.

Komşu Arap ve İran dilleri ile bir nevi atbaşı yürütülmek istenen Türk Edebiyatının en orijinal temsilcileri, Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati—t Türk'ü ile Yusuf Has Hacip'n Kutadgu Bilig'i olmuşdur.

Sonuç olarak; halk ozanları, Moğol akımları, tarikatlar, tekke, Türk kimliğini koruma adına Ferman yayımlayan Mehmet Bey ve onun buyruğu paralelinde eserler vereen Yunus Emre, Güleştah, Aşıkpaşa, Hoca Mes'ud gibi nice şair ve yazarlar XI. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar Anadolu'da Güzel Türkçemizin yaygınlaşmasına hizmet vereen şair ve yazarlarımızdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Atatürk 02.09.1930 tarihli bir söylevinde;

"Milli his ile milli dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inşafında (gelismesinde) başlıca müessis (etken)'dir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şunları işlensin. Ülkесinin, yüksek istikdalını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyundurduğundan kurtarmalıdır." diyerek bizlere ne yapmamız gerektiğini göstermiştir.

16.03.2015
Hasan SİMŞEK

Vakıf Hesabı

**BAĞIŞLARINIZ İÇİN
HESAP NUMARALARIMIZ:**

Türkiye İş Bankası Yeni Camii Şubesi
TR 22000640000011000 3241838
Vakıflar Bankası İstanbul Şubesi
TR 0015800728 6011005

Burs Hesabı

Türkiye İş Bankası Yeni Camii Şubesi
TR 78000640000011000 3184898
Vakıflar Bankası İstanbul Şubesi
TR 0015800728 6011038

KAYBETTİĞİMİZ HEMŞERİLERİMİZ



İKEV ERKEK ÖĞRENCİ YURDU KAYITLARI BAŞLADI..!

Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz; Sizi Aileniz Gibi Kucaklayan, Ev Sıcaklığında Konaklama Vaad Eden İstanbul Karamanlılar Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı'nın 2014 Yılında Hizmete Giren Altmış Öğrenci Kapasiteli Bakırköy Merkez Binasında Sizleri Misafir Etmeyi Arzuluyoruz.

- Kütüphane
- Sabah Kahvaltısı
- Akşam Yemeği
- 24 Saat Sıcak Su
- Kişiye Özel Çalışma Masası
- 24 Saat Sınırsız İnternet
- HD Yayın Lig Tv Digitürk
- Yurt Sorumlusu
- Metro-Metrobüs Kolay Ulaşım
- Odalarda Mini Buzdolabı
- Masa Tenisi
- Ücretsiz Çamaşır ve Kurutma Makinası
- Odalara Özel Banyo - Wc
- Oda ve Yurt Binası Temizliği
- Ütü Odası
- 7/24 Güvenlik Görevlisi



İKEV POSTASI

Haberleşme Adresi

Osmalı Mah. Fabrikalar Cad. No: 44 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Tel: (0212) 542 68 33 - 542 68 34 • Faks: (0212) 542 68 69

www.ikew.org.tr | info@ikew.org.tr

Sahibi

İSTANBUL KARAMANLIALAR DÜĞÜM KÜLTÜR ve
SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI ADINA

Süslü YILDIRIM

Genel Yayın Sorumlusu

Mehmet BAŞAR

Yayın Kurulu

Süslü YILDIRIM - Adem KIRNAZ
Mehmet BAŞAR - Fark ALKAN
Esiner MAJOROV - İlker BACAK
Emre KAÇLAMER - Sali YEŞİLDAŞ
Muhammed SELEK

Tanıtıcı

İKEV Grafik
Hatice Nur YELGEÇ
Bank:

GÖREVLİ MƏMƏNƏ
Döner-Sippeç Cən. Gölin 14 Nömrəsi 8 Nömrə Tel: 0212 542 68 38